

Er zullen handen zijn die je dragen en armen waar je veilig bent. En mensen die je zonder vragen, zeggen dat je welkom bent.

Vol liefde en dankbaarheid verwelkomen wij onze dochter

ANNEMARIE EVERTJE HENRIËTTE

Geboren op 8 oktober 2007, met een gewicht van 3670 gram en een lengte van 52 cm.

Danny en Annette van de Groep Kerkepad 34
3754 NR Eemdijk
033-2982561

Annette en Annemarie rusten van 13.00 tot 15.00 uur en na 21.30 uur.

Bezoek vinden we heel fijn, maar mag het in de kraamtijd zijn?

Blij blij mijn hartje is zo blij
blij blij mijn hartje is zo blij
want Jezus is een vriend van mij
daarom is mijn jonge hartje
altijd blij blij blij

Hoera een zusje!
zij heet

Joy

en is geboren op
donderdag
11 oktober 2007.

Joy weegt 3300 gram
en is 49 cm lang.

Haar dankbare ouders
en broertje zijn:
Geert-Henk, Engeliën en
Jari Beekhuis

De Ruyterstraat 12
3752 DT Bunschoten
033 - 2984955

Voor bezoek graag
even bellen.

Elke dag die God wil geven,
is waard Hem dankbaar te be-
leven.

Wij,

Nog voor het wonder
werd gewoven
Jou lichaam nog geen
vorm had
Had vader elke dag
beschreven
De dagen van zijn
lieve schat

Zijn gedachten zijn
ontelbaar
Zijn arm omarmt je overal
Wonderbaarlijk,
onvoorstelbaar
Dat hij voor jou zorgen zal

Hij gaf jou leven in ons
leven
Zijn liefde uit zich door
de mens
lets van die liefde door
te geven
Is onze grootste wens

Wij zijn dankbaar en blij
met de geboorte van onze
dochter en ons zusje

ALEIDA MARIA

We noemen haar **Lydia**

Spakenburg,
10 oktober 2007

Klaas en Annemieke Heek
Jonathan
Ruben
Joël

Helmstok 2
3751 ZK Bunschoten
Tel. 033-2996696

Voor bezoek graag even bellen.

Telkens keek ik weer.
Ik legde knuffels voor je neer.
Het duurde wel erg lang.
Maar nu ben ik toch heel blij
met dat nieuwe zusje van mij.
AMBER

Dolblij zijn wij met onze
dochter en zusje

Nicole

geboren op
12 oktober 2007
4:48 uur - 3320 gram

Richard, Mirelle en
Amber Bergsma
Rembrandt van Rijnstraat 41
3751 VH Bunschoten-
Spakenburg
Tel. 033-299 53 51

U mag gerust komen kijken hoor,
maar van 12 tot 15 uur liggen
wij op 1 oor.

SHELL TANKSTATION DE ARAL

Diverse mensen hebben al een
GRATIS TANKBEURT gewonnen
Ook zijn er talloze
TROOSTPRIJZEN uitgereikt.

De actie duurt tot 27 oktober

1957 17 oktober 2007

Tel Uw zegeningen, tel ze één voor één.

Blij en de Here dankbaar
mogen wij samen met onze ouders,

LAMMERT & JANS KOOPS-BEEKHUIS

gedenken dat zij vandaag 50 jaar getrouwd zijn.

Gerina (in liefdevolle herinnering)
Jan en Hennie
Peter Frans en Maaïke
Thea en Jan
Dirk Jan en Manuela
Marianne en Ben
Bert en Annelies
René en Ingrid
Klein- en achterkleinkinderen

Wij vieren dit vandaag in familiekring.

1957 1 Johannes 3:23 2007

En dit is Zijn gebod:
dat wij geloven in de naam van Zijn Zoon
Jezus Christus en elkander liefhebben
gelijk Hij ons geboden heeft.

Met dank aan God
voor de vele zegeningen,
hopen onze lieve ouders en grootouders,

CORNELIS JOHANNES VAN MAAREN & RIJKJE VAN MAAREN - KROESBERGEN

op 30 oktober a.s. hun 50-jarig huwelijk
te gedenken.

Onze wens is, dat zij nog goede jaren
met elkaar en met ons mogen beleven.

Riekje en Henk
Joke en Jacob
Tineke en André
Geurt en Gerdien
Johan en Geréne
Richard en Laura
en kleinkinderen

Wij hopen dit heuglijke feit in familiekring te vieren.

Bunschoten, oktober 2007
Op de Ree 502
3752 GM Bunschoten
Tel.: 033 - 247 67 62

1957 EBEN-HAËZER 2007

Met grote dank aan de Here, die ons tot hertoe
steeds heeft geholpen en op wie wij ons
vertrouwen voor de toekomst stellen, hopen wij

JACOB VAN DE GROEP & WILLEMJNTJE VAN DE GROEP-VAN DIERMEN

met onze kinderen
Melis & Menny
Ria & Geeske



Je was voor je kinderen een licht.
Voor mij een man om van te houden.
Je was een schitterend gastvrij mens.
Je hebt je kinderen op handen gedragen.
Je was een mens die vrienden wist te maken.
Je liet je tranen niet zien, maar je ogen zeiden zoveel meer.
Al kijk je ons niet meer aan,
wij voelen dat je nog in de buurt bent.
We danken je voor je licht en je liefde,
die je ons hebt gegeven.

God, wees ons nabij in ons verdriet.
Dio, resta vicino a noi nel nostro dolore.

Verslagen en verdrietig zijn we nu mijn lieve zorg-
zame man, onze lieve papa, ons nobel prachtkind
en schoonzoon uit ons midden is weggenomen

HENK

geboren 5 juli 1968 overleden 13 oktober 2007
nato il 5 luglio 1968 deceduto 13 ottobre 2007

Jantine Castronuovo
Max
Milan
Tiny Koelewijn en Andrew de Groen
Henk Pijpers en Anneke Heinze
Mario en Ali Castronuovo - van Goor

Helmstok 4
3751 ZK Spakenburg

Mijn lieve man, onze lieve papa is thuis opgebaard.

Op donderdag 18 oktober 2007 zal er om 13.30 uur
een dienst van Woord en Gebed worden gehouden
in de Adventkerk, Gerbrandysingel 1 te Spaken-
burg. Deze dienst zal worden geleid door de wel-
eerwaarde heer ds. A.A. Nottelman. Aansluitend
zal de begrafenis plaatsvinden op de algemene
begraafplaats De Akker, Akkerweg 3 te Bunscho-
ten. Voorafgaande aan de dienst is er gelegenheid
tot condoleren van 11.30 tot 13.25 uur. Tijdens de
condoleantie is er gelegenheid om koffie te drinken
in de zaal van de kerk.

Henk houdt van bloemen.

Mochten wij iemand vergeten zijn een rouwkaart te sturen,
gelieve deze advertentie als zodanig te beschouwen.

Papa, ik ken je nog maar 7 jaar!
Max

Papa, je maakt zeker een grapje!
Milan

LIEVE, LIEVE PAPA,
we kunnen je niet missen!

Wij vinden geen woorden om het te zeggen,
hoe wij je zullen missen allemaal.
Het diepste gevoel is moeilijk uit te leggen.
Het hart spreekt een niet uit te spreken taal.

"Heer sla Uw armen om hen heen
zij zijn verdrietig en nu zo alleen
Want wie we liefhadden ging van ons heen."

Wij zijn verslagen en woorden schieten tekort door
het plotselinge overlijden van onze lieve neef

HENK PIJPERS

Wij willen Jantine, Max, Milan en verdere familie veel
sterkte toewensen. En dat de Here jullie in dit intense
verdriet mag dragen.

Ome Tijmen en tante Jannie
Henri & Ageeth
Wenda & Willem
Christine & Robert-Jan

Spakenburg, 13 oktober 2007

VRIEND...

We zullen je missen.
Veel sterkte voor Jantine, kinderen en verdere familie.

Guard Systems

Spakenburg, 13 oktober 2007

GROTE VRIEND

Bedankt voor alles wat je voor me hebt betekend
en voor alles wat we samen hebben gedaan. Altijd
heb je voor me klaar gestaan en ik zal er nu zijn voor
Jantine, Max en Milan.

Ik ga je missen. Matthey.

Plotseling ging je heen.
Onuitsprekelijk verdriet.
Geen woorden zijn er die
dit verlies kunnen beschrijven.
Je bent weg, voorgoed.
Nooit meer.

Vele mooie momenten hebben we samen beleefd.

HENK

We zullen je missen.

Jantine, Max en Milan, sterkte.

Bertus en Rijkje
Frank
Sjaak en Annemarie
Henrita en Dennis

Bunschoten, 13 oktober 2007

Gelijk het gras,
kortstondig is het leven.
Psalm 103: 6

Plotseling werden wij opgeschrikt door het overlijden
van onze kameraad

HENK PIJPERS

We zijn verslagen en verdrietig want Henk is niet
meer. We bidden God om troost voor Jantine, Max en
Milan en voor allen die van hem hielden.

HENK

Rust in vrede.

Pieta en Gerard
Wija en Wim
Irene en Richard

Bunschoten, 13 oktober 2007

Ik, ik ben het, Die u troost.
Jesaja 51 : 12a

Diepgeschokt zijn wij door het plotselinge overlijden
van onze buurman

HENK PIJPERS

Trooste de Here Jantine, Max en Milan in dit grote
verdriet.

Hein en Jantina
Edward en Bianca
Lambert en Margreet
Wim en Elles
Boudewijn en Mariska
Cor en Hetty
Jaap en Christina
Tim en Biep
Rutger en Annie

Bunschoten, 13 oktober 2007

Geheel onverwacht is zaterdag 13 oktober jl. onze
geliefde collega

HENK

op 39-jarige leeftijd overleden. We zullen Henk
missen, niet alleen om wat hij gedaan heeft voor Diago,
maar zeker om zijn fantastische persoonlijkheid en
warme karakter.

Henk, we zullen je nooit vergeten.

Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw Jantine,
kinderen Max en Milan, familie en vrienden.

Namens Diago: Timar, Matthey, Rolf, Robert, Rik,
Harold, Alex, Andreas, Gilbert, Jan-Willem, Marco,
Johan, Michel, Arno, David, Arno, Tim, Rudi, Ernst,
Jos, Bas, Abdel en Goran.

Namens de directie van de eFocus Groep: Auke,
Marc-Paul, Wouter, Christel, Björn en Boris.

Namens alle andere collega's van de eFocus Groep te
Utrecht.

Utrecht, 13 oktober 2007

"Time to say goodbye"
Andrea Bocelli

Zoveel vragen en antwoorden zijn er niet...
Zomaar, zo plotseling weggeden uit het leven,
onze vriend

HENK

Wij wensen Jantine, Max, Milan en verdere familie
heel veel sterkte en Gods kracht toe bij de verwer-
king van dit enorme verlies.

is waard Hem dankbaar te be-
leven.

Wij,

**JAN WILLEM
LAURENS
BLOKHUIS
&
ANNEMARIE
CHRISTIEN
HOPMAN**

zijn dankbaar en blij u te kunnen vertellen, ook namens onze ouders, dat wij gaan trouwen D.V. donderdag 1 november 2007 om 13.00 uur in het gemeentehuis te Bunschoten.

Gods zegen over ons huwelijk willen wij vragen in een kerkdienst, die gehouden zal worden om 14.00 uur in de Maranathakerk, Prinses Margrietstraat 20 te Spakenburg. In deze dienst hoopt voor te gaan ds. M.J.C. Blok.

U bent van harte welkom op onze receptie, die gehouden zal worden van 16.30 - 17.45 uur in 't Koetshuis', Spoorstraat 34 te Nijkerk.

Annemarie Hopman
Van Limburg Stirumlaan 4

Jan Willem Blokhuis
Van Westrhenen 27

Ceremoniemeesters:
Sander en Irene Heijnen
Dopperstraat 30
Tel.: 033 - 298 59 52

Ons toekomstig adres:
Tuinfluit 10
3752 NA Bunschoten

Ook zijn er talloze
TROOSTPRIJZEN uitgereikt.

De actie duurt tot 27 oktober



Vrijdag 19 oktober
vanaf 12.00 uur
en zaterdag 20
oktober gesloten.

**Herenkapper
Henk Koelewijn**
Pr. W. v. Oranjestraat 25
Tel. 298 01 03



Ons toekomstig adres:
Tuinfluit 10
3752 NA Bunschoten

VAN DE GROEP-VAN DIERMEN

met onze kinderen
Melis & Menny
Ria & Geeske
Evelien & Albert-Jan
Peter & Elles
Jolanda & Herman,
onze 14 kleinkinderen en ons achterkleinkind,

D.V. op 1 november a.s. ons
50-jarig huwelijksfeest te vieren.

Als u ons wilt feliciteren bent u van harte
welkom op de receptie van 16.30 tot 18.00 uur
in restaurant "De Mandemaaker", Kerkstraat 103
te Spakenburg.

De Savornin Lohmanstraat 28
3752 AW Spakenburg

*De Heere zal het voor mij voleinden.
Psalm 138 : 8a*

Na een moedig gedragen ziekte is van ons heen-
gegaan ons trouw lid

STINA VAN DEN HOOGEN-KOELEWIJN

Vrouwenvereniging 'Ons Anker'

Bunschoten, 9 oktober 2007

*De Heer is Mijn Herder.
Het ontbreekt mij aan niets.
Psalm 23*

De Here heeft geheel onverwachts tot Zich genomen,
onze schoonzus

HENDRIKJE BOS-VERMEER

J. Bos
J. Bos-van Asselt
G. van de Groep
L. van de Groep
T. Bos-van der Poel

Bunschoten, 9 oktober 2007

Bedroefd zij wij wegens het onverwachts overlijden van

HENDRIKJE BOS-VERMEER

Wij wensen de familie veel sterkte toe.

Dirk en Jans
Margriet

Bunschoten, 9 oktober 2007

de Steenhouwerie
• Grafmonumenten
• Onderhoud en renovatie
• Vervolginscripties
• Natuursteenleveranties
Rico Hop
Mozartstraat 18 • 3752 JN Bunschoten • (06) 50 98 10 64

*Wij vinden geen woorden om het te zeggen,
hoe wij je zullen missen allemaal.
Het diepste gevoel is moeilijk uit te leggen.
Het hart spreekt een niet uit te spreken taal.*

Verslagen en intens verdrietig dat wij hem nu al
moeten missen, mijn lieve broer, zwager en onze
oom

HENK

Jan en Angela Pijpers
Dyanne en Britt

Bunschoten, 13 oktober 2007

HENK

Waar ben je?
Ik heb je nodig,
alles doet zo'n pijn.

Je broertje

*De parel is bij God
geborgen in Zijn hand
jullie hebben je schat verloren
de schelp blijft achter
verlaten op het strand.*

Intens verdrietig zijn wij door het overlijden van on-
ze lieve zwager en oom

HENK

Henk, je bent als een broer voor ons en een vader
voor Laura en Luca. We zullen je ontzettend missen.

Nivia Castronuovo
Laura
Luca
Paola Castronuovo en Wigle Haringsma

Bunschoten, 13 oktober 2007

*Er was geen afscheid
geen omhelzing
de dood kwam plotseling
als een dief in de nacht*

*Wat troost
is dat je weet
dat er geen angst was
en geen pijn*

*Er was een onverwachte
zachte dood
dat is wat, náást gemis
je pijn verzacht*

*Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.
1 Petrus 5:7*

Veel te vroeg is uit ons midden weggerukt, onze
onvergetelijke lieve neef

HENK

Wij wensen Jantine, Max en Milan veel kracht en
sterkte, en bovenal Gods zegen toe.

Oma T. van Goor-Heinen

Reinie en Johan Ada en Dirk Eveloes en Gijs
Belia Jaap Joanne
Micha Jan Martina
 Hugo Vera
 Emma

Bunschoten, 13 oktober 2007

Plotseling werden wij opgescrakt door het overlijden
van onze kameraad

HENK PIJPERS

Wij willen Jantine, Max en Milan en verdere familie
troosten met de woorden van Psalm 23.

Johan en Gerraldiene
van Scherpenzeel

Gijs en Erica van de Mheen

Bunschoten, 13 oktober 2007

Zaterdagmorgen is in onze buurt geschokt gereageerd
op het plotselinge overlijden van de lieve schoon-
zoon van Mario en Aly Castronuovo:

HENK PIJPERS

Wij bidden en hopen dat Jantine, Max en Milan,
ouders, grootouders en verder iedereen die hem als
een zeer symphatische jongeman kende, in vertrou-
wen op God, met dit grote verlies om kunnen gaan.
Wij wensen iedereen die hem dierbaar was heel veel
sterkte.

Jan en Marjon
Patrick en Leonie
Guiseppa en Ada
Jaap en Alie
Jaap en Jenny
Maarten en Gerrie
Gerrit en Jolanda
Tjibbe
Huib en Marijke
Bart en Hennie
Henk en Gretha
Wim en Laura
Jaap en Reinie
Aart en Mennie
Jannie
Henk en Alina
en kinderen

Buren Van Westhreenen

Bunschoten, 13 oktober 2007

*Indien wij geloven, dat Jezus gestorven én
opgestaan is, zal God ook zo hen, die gestorven
zijn, door Jezus wederbrengen met Hem.*

1 Tess. 4 vers 14

Zaterdagmorgen kregen wij als burens, het schokken-
de bericht dat onze grote, joviale en altijd behulp-
zame buurman

HENK

zeer plotseling en voor ons gevoel veel te jong is
overleden.

Woorden schieten tekort, de verslagenheid is groot.

We wensen Jantine, Max en Milan en ook de ouders,
schoonouders en verdere familie heel veel kracht en
sterkte toe om dit grote verlies te kunnen dragen.

Hans en Janneke
Jannie
Klaas en Annemieke
Hein en Agine
Wibaut en Annemiek
Bauke en Ageeth
Harry en Anja

en hun kinderen

Spakenburg, 13 oktober 2007

Wij wensen Jantine, Max, Milan en verdere familie
heel veel sterkte en Gods kracht toe bij de verwer-
king van dit enorme verlies.

Fred, Diny en Julian

Baarn, 13 oktober 2007

*En nu, wat verwacht ik Here?
Mijn hoop, die is op U.
Psalm 39 : 8*

Met groot verdriet en diepe verslagenheid hebben wij
kennis genomen van het overlijden van de voorzitter
van de Ouderraad van de Van Amerongenschool

HENK PIJPERS

Wij zullen zijn gedrevenheid, vriendelijkheid en en-
thousiasme missen. Jantine, Max, Milan, familie en
vrienden wensen wij Gods kracht toe bij het verwer-
ken van dit grote verlies.

De Ouderraad: De Medezeggenschapsraad:

Anneke Duijst Arend-Klaas Koelewijn
Anca van Twillert Jannie van Twillert
Hanneke Prins Rieke van Maarten
Ageeth Pastoor Ineke van Noortwijk
Margriet Nieborg Geke Bos
Teresita de Jong Francien Stuivenberg
Margreet Visser Patrick de Jong
Jan van der Burg Daniëlle Heinen
Maartje van Kesteren Tjimmy Hut

Bunschoten, 13 oktober 2007

*"Jezus die verborgen is
maar toch heel dicht bij je is,
die steeds met je mee zal gaan;
net als 't licht van zon en maan
is Hij om je heen, laat je nooit alleen."*

Verdrietig en geschrokken zijn wij van het nieuws
dat de papa van Max en Milan

HENK PIJPERS

plotseling is gestorven.
Wij wensen Jantine, Max, Milan en verdere familie
sterkte en kracht toe.

De kinderen en leerkrachten van groep 2A en groep
3/4 van de Van Amerongenschool.

Bunschoten, 13 oktober 2007

*Lieve Heer, Gij zegt "kom" en ik kom,
Want mijn leven is onder de macht gesteld
van de Heer die mijn dagen en nachten telt
en de Heer zegt "kom" en ik kom.
Lied 51 : 1, Liedboek voor de kerken*

Ontroerd en geschrokken hebben we kennisgenomen
van het plotselinge overlijden van

HENK PIJPERS

voorzitter van de ouderraad van onze school.

In de grote stilte van dit verdriet wensen wij in ons
gebed en in onze gedachten Jantine, Max, Milan en
allen die van Henk houden de kracht toe om dit grote
verlies te dragen.

Bestuur, team en directie van de
Van Amerongenschool

Spakenburg, 13 oktober 2007

Suzuki Swift 1.0 / 1.3 bj 1997 € 1995,-
www.simonflens.nl